

Karate ni sente nashi



In karate is er geen aanval". Dit is één van de 20 regels van Funakoshi Sensei en vat goed de houding samen die aan de basis zou moeten liggen van de beoefening van Karate en Budo in het algemeen.

De eerste beweging moet altijd opgevat worden als een verdediging, zelfs al lijkt het van buitenaf een aanval te zijn. Een meester in de gevechtkunsten zal nooit enige agressiviteit tonen. De reactie waartoe hij gedwongen zou worden, indien een confrontatie onvermijdelijk is, zal niets anders zijn dan een verdediging, gevolgd door een gecontroleerde aanval. Zonder agressiviteit, zonder geweld...

Dit is de reden waarom sportieve karate, waarvan de inzet bespottelijk is vergeleken met de vereiste houding van een gevecht op leven en dood, ondenkbaar is in een optiek van traditionele karate.

Meer nog : de ontwikkeling van de agressiviteit in de sportieve karate druist volledig in tegen de vorming van de mens zoals die door de authentieke budo werd vooropgesteld.

Ook de klassieke kata's, waarin de eerste beweging steeds een verdediging is, herinneren ons hieraan. Dit verlangen geen gevecht te beginnen, alsook de sereniteit en harmonie die hierin vervat liggen, moeten aanwezig zijn in de Dojo, en in alle andere dingen van het leven.

Tussen twee meesters kan er geen confrontatie zijn, omdat geen van hen de behoefte voelt een actie te ondernemen die destructief is...