

Eerbetoon aan Walter Gansemans, medestichter en bestuurslid van BRC Halle



Iets meer dan 30 jaar geleden ontmoet ik Walter toen hij samen met zijn familie toetreedt tot de Kime Karate Club in Sint-Pieters-Leeuw. Op 14 augustus 1983 start hij er met karate en oefent er gedurende enkele jaren op zeer gedreven wijze.

Als ik begin februari 1987 beslis om definitief te kiezen voor CRB volgt hij als eerste en motiveert zijn keuze als volgt
“Alex, jij hebt van de karate een plaats gemaakt waar wij als vrienden en familie konden oefenen in de geest van CRB. Laat dit geen definitief afscheid zijn, maar een periode van bezinning en herbronning.”

Hij staat alzo mede aan de wieg van onze club, het Budo Research Centrum Halle. Op 3 december 1987 ondertekent hij als medestichter de statuten van onze feitelijke vereniging.

Op 13 maart 1994 behaalt hij te Straatsburg de zwarte gordel 1ste Dan karate en is aldus bij de eerste zwarte gordels van onze club in

CRB kader. Zijn interesse gaat ook uit naar Tai chi, hij is telkens present met stages onder leiding van Sensei Habersetzer en Ohsuka. Enkele jaren geleden maakt hij de keuze om verder Tai chi te ontdekken en deze discipline is hij ook blijven beoefenen tot enkele maanden geleden.

Walter is sinds 1987 onafgebroken bestuurslid van onze club en neemt talrijke taken op zich; zo verzorgt hij gedurende enkele jaren onze Nieuwsbrief en schrijft teksten voor onze kroniek. Verder verzorgt hij de commentaar tijdens de demonstraties of leest hij teksten in voor video en DVD's. In september 1994 levert hij samen met Lieven Dubois een zeer bijzondere bijdrage tot de Historische Evocatie in de basiliek van Halle.

Als ondervoorzitter leidt hij onze club door een moeilijke periode eind 1992 als ikzelf om professionele redenen verschillende maanden in het buitenland vertoef.

Telefonisch houdt hij me op de hoogte en verzekert de continuïteit in de club.

Als achteraf blijkt dat het inderdaad bijzonder moeilijke maanden zijn voor de club is duidelijk dat zijn leiderschap er mede heeft voor gezorgd dat de club vandaag nog bestaat. Hiervoor zal ik hem steeds dankbaar blijven.

Naast zijn activiteiten in de schoot van onze club zijn er uiteraard ook vele andere domeinen waarin Walter actief is. Dit toont aan hoe dynamisch en gedreven hij is.

Ook Mr Habersetzer met wie hij een bijzondere band heeft getuigt als volgt

“Verschrikkelijk nieuws, het is een vriend die ons verlaat. Samen met mijn echtgenote druk ik mijn oprechte deelneming uit aan allen, aan zijn vriendin en vooral aan zijn dochter Els die we hebben gekend. Veel sterkte”.

Walter, een heel bijzondere dank voor je jarenlange inzet en steun voor onze club. Rust zacht.

Alex Hauwaert